

Efterårstur 2016

Lørdag den 17/9

Ankomst til Rudbøl Camping

Kl 14. 30 Velkomst og Sønderjysk Kaffebord – Alle medbringer mindst en hjemmebagt kage og kaffe

Kl 16.45 kører vi med bus til sort sol. Ca. 21.30 Bussen kører os tilbage til campingpladsen

Sort Sol er en naturoplevelse, og derfor foregår det meste af arrangementet naturligvis i naturen. Vi kører så tæt på observationspunktet, som overhovedet muligt, og har som oftest en mindre gå- tur (under 1 km) frem til stedet, hvor stærene overnatter. Vi anbefaler, at I kommer i varmt tøj (gerne vind- og vandtæt) og evt. gummistøvler samt om muligt medbringer kikkert. Det anbefales at medbringe et vandtæt siddeunderlag.

Søndag den 18/9

Kl 10.00 Tur i egne biler til Nolde museum med guidet tur på museet.

Kl. 19.00 Fællesspisning på kroen

Emil Nolde (1867-1956). I 1927 flyttede den kendte maler til Seebüll. Her bygger han et meget speciel hus med galleri. Alt modsat af alt andet byggeri. Her malede han i følgende år mange af sine malerier også de såkaldte umalede malerier. Dem malede han på trods af forbud fra Nationales socialisterne. Efter Noldes ønske blev der oprettet et museum, så man kunne se denne kunst.

Mandag den 19/9

kl 13.00 Guidet tur i Tønder.

BySafarien vil bringe jer tæt på Tønder bys og marskens historie med dige- og slusebyggerier, stormfloder, stuedrift, kniplingsindustri og ikke mindst den skiftende danske og tyske indflydelse. Tønder var landets første købstad, en af landets vigtigste havnebyer og en af landets rigeste - det er slet ikke så længe siden, og det både ses og høres på turen.

Tirsdag den 20/9

Fridag

Onsdag 21/9

kl. 9.00 Bustur til Dagebüll. Sejltur til Föhr- Busrundtur på øen og besøg i Wyk og middag . Bus retur til campingpladsen

Øen Föhr i Vadehavet. På den næststørste tyske nordsø ø venter der jer et malerisk landskab med mange seværdigheder og attraktioner. Kilometerlange hvide strande, vidunderlig grøn natur og et rart klima på grund af golfstrømmen. Föhr er et ferieparadis for ung og gammel – i folkemunde kaldes den, den frisiske caribiske ø. Den 82 kvadrat kilometer er den næststørste Vesterhavs ø og ligger beskyttet i nationalparken Slesvig-holstenske vadehav. Den er på Unescos naturliste. Midt i det engang så strålende martime liv byder Föhr turister en perfekt og sund badeferie. I Wyk, den største by, er der fantastiske gamle kaptajnshuse

Torsdag 22/9

Tur med bus til Flensburg med guidet tur i den gamle bydel og med spisen på Hansens Brauerei.

Vandretur i det maleriske kaptajnskvarter. En spadseretur i stille hjørner og vinkler i den historiske gamle bydel mellem kirkerne St.Johannis og St. Jørgen. På denne tur ser de stille gyder og idylliske haver og simpelt hen historiske og fortryllende huse. Restauranter med eget bryggeri har en lang tradition i Tyskland. At sidde ved lange borde og småsnakke , mens man nyder øl og retter er noget for livsnydere. Hansens bryggeri har denne atmosfære, her kan man nyde den hjemmebryggede, naturlige og u filtrerede øl og nyde en af de smagfulde retter.

Fredag 23/9

Tur i egne biler til Møgeltønder

Guidet tur på Schackenborg med guidet rundtur med forrygende fortællinger om slottets historie fra Hans Schack erhverver stedet til det atter overdrages til kongehuset. Besøget tager gæsterne med ind foran selve slottet og videre gennem den ellers lukkede del af Slotshaven.

Herefter byvandring gennem Slotsgaden, besøg i Møgeltønder Kirke og bondebyen/Sønderbyen

Afslutning

Lørdag den 24/9

Afrejse